

## Araweelo 1,2 & 3

af Jihaan Yussuf

### TEKST 1

*Læser med støtte fra papir*

Min mor og jeg kan lide at diskutere, alt fra politik og krig til kulturarv.

En dag hjemme i stuen sagde hun til mig: "Du bliver så aggressiv når du diskuterer, slap lige af Araweelo"

Jeg spurgte, hvem Araweelo var. Og så fortalte hun mig om en somalisk dronning, der levede for 2000 år siden.

Araweelo blev dronning, efter hendes far døde. Han havde ingen sønner, og Araweelo var den ældste datter. Hun var en ung kvinde, da hun blev dronning og styrede landet i en lang periode.

Araweelos regime var kendt i det afrikanske kontinent – det siges at dronningen af Sheba tit sendte hende gaver i form af guld.

Araweelo var overbevist om, at kvinder var mænd overlegne. Kvinder føder børn, bringer dem til verden, tænker mere logisk og er fredeligere end mænd - derfor er kvinder bedre ledere end mænd.

Hun sørgede for, at mænd og kvinders rolle under hendes styre blev fuldstændigt forandret. Hun overlod det huslige til mændene og sørgede for, at alle de ledende og vigtige poster i landet blev tildelt kvinderne. Hun havde en hel hær af kvinder i stedet for mænd.

Min mor fortalte mig osse, at Araweelo begyndte at få nogle mænd kastreret, mens hun skåned andre til avl.

Jeg blev meget overrasket over, at der havde været en somalisk, kvindelig dronning!

Men jeg har egentlig heller ikke lært andet end kolonitiden, når det gjaldt Afrika... Jeg har hørt-om arabisk, tyrkisk og selvfølgelig dansk kultur og historie, men aldrig noget om min egen. Jeg troede, at det eneste, somalisk kultur bestod af, var krig, kaos, klaner og en masse smerte – men slet ikke succes, store imperier.

Jeg bliver mere selvsikker af at vide, at der har været en kvinde som Araweelo. Men jeg bliver osse forvirret.

## TEKST 2

### *Læser fra computer*

Her er en anden historie om Araweelo:

Som ung pige var hun blevet voldtaget. Da hun kom til tronen, bestemte hun sig for at skåne enhver kvinde i hendes kongedømme for sådan en smerte og valgte derfor at kastre de fleste mænd.

Mændene hadede hende, og i dag bruges hendes navn som øgenavn for kvinder, der i mænds øjne er for stolte eller aggressive. Mænd kalder kvinder, de ikke kan skubbe rundt med, for Araweelo. Og det er ikke ment som et kompliment.

Jeg tænker på alle de mænd, der kræver, at unge piger skal omskæres. Alle de mænd, der mener, at hvis en pige ikke er omskåret, er hun beskidt, uren og en skam over sin familie.

## TEKST 3

### *Læser fra computer*

Og en til historie om Araweelo:

Araweelo var blevet ung enke og rejste fra sin mands familie og hjem til sin egen familie.

Men hendes familie afviste hende. På den tid var det tabu for somaliske mænd at gifte sig med en enke, og derfor blev hun betragtet som en byrde i sin familie. Araweelo var trist og forlod sin familie. Men hun mødte en masse andre kvinder i den samme situation, og de lavede deres eget lille samfund. De boede i junglen i mange år og jagede sammen, og de måtte forsvare sig mod somaliske mænd, der truede deres samfund.

Araweelo udviste stort mod i kampen mod mændene, og kvinderne valgte hende til deres leder. Flere kvinder hørte om Araweelos samfund og tilsluttede sig det, så det blev et magtcenter, der også tiltrak andre minoritetsgrupper, der havde brug for beskyttelse. De kronede Araweelo til Dronning for Fred og Fremgang.

Da hun var blevet dronning, samlede Araweelo sit råd af kloge kvinder og mænd og fortalte dem, at en af hendes topprioriteter var at stoppe

borgerkrigen. Hun ville mødes med de krigende parter og forsone dem, og hvis de nægtede, ville hun erklære dem krig.

Inden hun gik i krig, byggede hun et stort fængsel, hvor mange klanledere endte, hvis de nægtede at indgå fredaftale med Araweelo. Sådant noget havde man aldrig hørt om i Somalia før. Der var ingen central regering, og der havde aldrig været så stor en bygning i Somalia. Fordi mange af de fængslede mænd ikke kom ud derfra, begyndte der at gå rygter om, hvad der var sket dem.

I somalisk kultur betyder en mands testikler alt. Der er mange myter fx, at hvis en mand mister sine testikler, kan han ikke flygte og mister evne til at tænke selv. Fordi fængslet var af højeste sikkerhed og ingen slap ud derfra, var folk overbeviste om, at de fængslede mænd måtte være blevet kastreret.

Araweelo hørte rygten og morede sig over det, og hun opfordrede andre til at sprede det for at skabe frygt hos hendes fjender.

#### TEKST 4

Der skal være præsidentvalg i Somalia i 2016. En finsk somalisk kvinde, stiller op. Hun hedder Fadumo Dayib og er 42 år.

Dayib var omkring 17 år, da hun og hendes to yngre søskende flyttede til Finland som flygtninge.

Lige fra Dayib kom til verden, har hun været særlig kampdygtig. Hun er sin mors første overlevende barn efter tabet af elleve børn, som alle døde .

Måske er det derfor, at Dayib virkelig tror, at hun kan føre sit hjemland til en bedre fremtid.

*Afspiller Video fra computer*

<https://youtu.be/g86ORs6tzlk>